

# God leren kennen | de boeiendste Persoon van het heelal

Door Ignace Demaerel

**Einstein zou ooit eens gezegd hebben: “Alles wat ik wil kennen, zijn de gedachten van God; de rest zijn details.” Een straffe uitspraak, nietwaar? Als er een God bestaat, is het niet alleen een absolute prioriteit om uit te zoeken wie Hij is en wat Hij wil. Maar het moet ook adembenemend, mindblowing zijn om te weten hoe Hij denkt, om te zien zoals Hij ziet en om Zijn hart te voelen kloppen.**

Als we in onze maatschappij en cultuur rondkijken, lijkt het wel het omgekeerde te zijn: religie wordt gezien als saai, dood, abstract, voorbijgestreefd, ‘vér van mijn bed’, niet relevant voor het dagelijkse leven. Op een vijftigtal jaar lijken God en geloof verdampt te zijn uit het leven van mensen: wat een tragisch verlies aan zingeving, aan hogere levensdoelen en waarden! Licht het aan de kerk(en)? Hebben wij God niet helder genoeg verkondigd of getóónd aan de mensen? Natuurlijk zijn in onze tijd grote antichristelijke krachten aan het werk om God te verwijderen uit het publieke leven, maar dit betekent dat wij nóg sterker Gods licht moeten laten schijnen, of niet? Dus is de vraag: kennen wij, christenen, God wel? Kennen wij Hem goéd, of: zoals Hij bedoeld heeft?

Maar ook wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed, met een zeer onvolmaakte opvoeding en een leven vol gebrokenheden. Maarten Luther (1484-1564) was al vele jaren een zeer gewetensvolle monnik in het klooster, maar hij was er doodongelukkig, omdat hij dacht dat God constant boos op hem was wegens zijn zonden: zijn godsbeeld was dat van een strenge, veroordelende rechter..., zoals zijn aardse vader voor hem altijd geweest was. Wat tragisch dat christenen onder zulk donker juk kunnen leven, ge-

woon omdat hun zicht op God vertroebeld is. Gelukkig gingen Luthers ogen open toen hij in de Bijbel over Gods genade en vergeving las!

Ons godsbeeld bepaalt ons wereldbeeld, mensbeeld en ons zelfbeeld: het is het fundamentele kader dat al de rest recht of scheef zet. Een verkeerd, bekrompen godsbeeld misvormt al de rest, trekt alles uit balans: het kan je somber maken, streng oordelend, farizeïsch, angstig, vol schuldgevoel en onderdrukt. Een uitgezuiverd godsbeeld – het kennen van Gods vaderhart – kleurt elk aspect van je leven met geloof, hoop en liefde: het maakt je vrij, goed-in-je-vel, vredig, mild en enthousiast. Het kan dus héél ‘nuttig’ zijn om je godsbeeld eens onder de loep te nemen en dit kan je levenskwaliteit enorm doen stijgen. “De waarheid zal u vrijmaken”, en dat geldt zeker voor ons godsbeeld!

Daarom zegt Jezus in Joh. 17:3: “het eeuwige leven = God kennen”. Vanaf het ogenblik dat we God in ons leven binnenlieten, zijn we begonnen aan het échte, bovennatuurlijke leven: toen Hij in ons hart kwam wonen, stroomde ook Zijn goddelijke leven erin. Als wij Hem 100% zouden kennen, zoals Jezus deed, zou voor ons niets onmogelijk zijn, zouden we op water wandelen, bergen verzetten en voor niets of niemand bang zijn. Zijn vrede zou in ons zijn, zelfs in stormen en in de grootste druk.

Als iemand jou de directe vraag zou stellen: “Ken jij God?”, wat zou je dan antwoorden? Deze vraag is zelf al erg verwarrend: hoe zelfzeker ben je op dit vlak? Is het niet pretentief en aanmatigend om hier volmondig ‘ja’ op te zeggen? Hoe kan je iemand kennen die oneindig veel groter is dan jij? Ken je God voor 50%, 5%, 0,5%...? Je wéét toch niet hoeveel je over Hem niet weet: het is dus veiliger om erg bescheiden te zijn en levenslang open om te leren en te blijven groeien. Wie ‘arm van geest’ is, is nederig en ontvankelijk.

Laten we niet vergeten: ‘kennen’ is een wérkwoord! Het vraagt arbeid en discipline, lezen en studeren, gaat via zoeken en tasten, soms met veel vragen, twijfelen en zuchten... Hoe vaak moeten we niet vechten tegen onszelf, ons vlees, onze ‘goesting’? Onze oude mens zal altijd liever tv kijken, vluchten in afleiding en verdoving. God leren kennen kost moeite, en het mág moeite kosten! Zoals een huwelijk of een gezin, en zoals andere dingen die we écht belangrijk vinden! Er zijn mensen die hiervoor alles opgeofferd hebben, hun hele hebben en houden verkocht, vervolging doorstaan, lange periodes de stilte en eenzaamheid opgezocht, of 40 dagen gevast: om ‘het enige belangrijke’ te zoeken in dit aardse leven, datgene wat eeuwigheids-waarde heeft. God zoeken moet je goéd doen of niet doen! ‘Half en half’ kan niet, want God is God.

Steeds openlijker gaan de moderne waarden tegen Gods scheppingsplan in en we voelen de druk hiervan bijna aan den lijve. Er komt een tijd dat alleen zij die hun God kénnen, nog kunnen standhouden, een dam opwerpen, “de wereld overwinnen”. Naarmate de tijden donkerder worden, zullen wij vóller moeten zijn van Gods Licht. Als de druk van buitenaf toeneemt, zal ook de



binnendruk moeten stijgen, zegt een goede vriend van mij altijd. God kennen is het beste antgif tegen de leugens en verwarring van deze wereld, tegen alle fake news en fake waarden!

Er zijn gelukkig miljoenen mensen die getuigen dat ze God gevonden, gezien, gehoord, gevoeld en ontmoet hebben, en dat dit de meest intense, verheffende, bevrijdende ervaring uit hun leven was. Ik heb zelf iets dergelijks mogen meemaken toen Jezus' tegenwoordigheid mij eens voor 100% vervulde: alsof er een vuurbal in mijn binnenste brandde met nucleaire kracht, zoals 10.000 volt. Je leven en alles daarin wordt a.h.w. weggebrand of ondersteboven gekeerd, maar enkel ten goede. Je voelt je opgetild boven je eigen zelf, tot de beste versie van jezelf. 'God zien' moet de sterkst mogelijke ervaring zijn in het heelal. Wat gebeurt er wanneer dit elke vezel van je ziel raakt, elke cel van je lijf? Kan dat zonder hete tranen? Als je zulke verhalen en getuigenissen leest, zou je dan niet met je ganse hart tot God roepen om hetzelfde te mogen meemaken? God kan niet anders dan de meest boeiende Persoon van het heelal zijn.

Ik wandelde, ik wandelde alleen,  
ik wandelde en sprak tot den Heer:  
Hij sprak en ik hoorde,  
en Hij hoorde en ik sprak,  
en 'k wandelde en 'k sprak tot den Heer.

**Guido Gezelle (1830-1899)**  
Vlaams priester-dichter

Hoe dicht of hoe close kan een mens eigenlijk worden met God? Kunnen wij, zoals Adam in de tuin van Eden, "wandelen met God" (Gen. 3:8)? Kunnen wij, zoals Abraham, een "vriend" van God worden (Jes. 41:8)? Mogen wij hopen, zoals Mozes, "van aangezicht tot aangezicht" met God te spreken (Ex. 33:11)? Gods verlangen is duidelijk: Zijn deur staat wagenwijd open en de prijs is al betaald. De obstakels liggen niet aan Zijn kant, maar wat houdt óns tegen?

God kennen is enerzijds hard werk en knokken, en anderzijds puur genade. Velen ervaren het zo, dat niet zij God gevonden hebben door eigen inspanningen, maar dat Hij hen gevonden heeft, op hun hart geklopt, de ogen geopend. Beide aspecten zijn even waar. Wat zei Jezus alweer over 'kunnen ontvangen

als een kind'? Maken we het onszelf niet moeilijker dan nodig?

Een andere belangrijke vraag is hoe al deze kennis of waarheden óver God in ons hoofd ook naar ons hart afdalen! Wat is het verschil tussen 'kennis hebben over God' en 'God kennen'? Waarom zakt die kennis bij zoveel mensen niet - of heel langzaam - tot een doorlééfd geloof? Wat blokkeert er in die lastige 30-40 centimeter afdaling van hoofd naar hart? Eén ding is zeker: wanneer Gods liefde ons hart helemaal vervult, voelen wij ons 'de koning te rijk', leven wij als prins en prinsessen, kinderen van de Allerhoogste. Stromen van levend water zullen uit ons binnenste vloeien (Joh. 7:38). God kennen moet de diepst mogelijke impact hebben op onze gedachten, gevoelens, plannen, reacties, relaties, job, vrije tijd, hobby's, omgang met geld en seks en medemensen.

God leren kennen speelt zich voor een belangrijk deel af in de binnenkamer, maar zeker niet alleen. Hij spreekt en manifesteert Zich doorheen mensen, situaties, de natuur, gebeurtenissen, tijdens het koken of verschonen van luiers, via een toevallig tv-programma of quote op sociale media... Wie open ogen heeft, zal Hem op duizend manieren zien. Het is niet alleen voor mystici, maar ook voor huismouders, activisten en drukke zakenmensen.

God leren kennen blijft een levenslange uitdaging en avontuur. In dit geloofsdagboek biedt Ignace Demaerel 365 korte meditaties vanuit een veelheid aan invalshoeken, gelijkenissen of anekdotes: over wie deze intrigerende God is, en over óns proces - met vallen en opstaan - om Hem te leren kennen. Hopende dat de lezer hierin pareltjes vindt, eyeopeners en verfrissende perspectieven op 'de boeiendste Persoon van het heelal'.

"Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEER, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEER."

**Jeremia 31:34**



## NIEUW BOEK

### DE BOEIENDSTE PERSOON VAN HET HEELAL

365 uitnodigingen om God te kennen

Ignace Demaerel - uitgever bc-bs  
(Boekencentrum-Boekscout)  
een devotional rond het thema 'God kennen'

ISBN: 9789464683370, 400 pag., verkoopprijs:  
**€ 25,99** (incl. verz. in Nederland en België).  
Meer info en bestellen?  
[www.ignacedemaerel.be](http://www.ignacedemaerel.be)

God leren kennen blijft een levenslange uitdaging en avontuur. In dit geloofsdagboek biedt Ignace Demaerel 365 korte meditaties vanuit een veelheid aan invalshoeken, gelijkenissen of anekdotes: over wie deze intrigerende God is, en over óns proces - met vallen en opstaan - om Hem te leren kennen. Hopende dat de lezer hierin pareltjes vindt, eyeopeners en verfrissende perspectieven op 'de boeiendste Persoon van het heelal'.

**Art of Faith FESTIVAL**

EEN NIEUW CHRISTELIJK FESTIVAL  
WAAR ONTMOETING MET GOD EN ELKAAR CENTRAAL STAAT.  
CHRISTELIJK MUZIEK, UITWISSELING, SPORT & SPEL,  
GETUIGENISSEN, GEBED, KINDER- EN TIENERPROGRAMMA!  
MEER INFO: [WWW.ARTOFFAITHFESTIVAL.BE](http://WWW.ARTOFFAITHFESTIVAL.BE)

**GEBRUIK KORTINGSCODE AOFF-PJV**

**BORNEM  
12-14 MEI  
2023**