



## Gesprek met Friedhelm Holthuis

door Koenraad Celis

### Friedhelm, wie ben jij?

Mijn vader komt uit Oost-Friesland en we woonden dichtbij de grens met Nederland. Daardoor versta ik een heel klein beetje Nederlands. Mijn moeder was een vluchteling uit Oost-Pruisen (het huidige Polen). Ik ben geboren in 1971 en was 3 jaar toen mijn vader overleed. Mijn moeder was een biddende, gelovige vrouw, mijn stiefvader echter niet. In een zendingsteam leerde ik mijn vrouw Elke kennen. We zijn getrouwd in 2011 en we hebben drie kinderen. Het is vooral door mijn moeder dat ik gelovig ben, en mijn jeugdleader heeft me steeds aangevuurd om geestelijk te groeien.

### Kun je iets vertellen over de kerk die je voor- gaat?

Onze kerk ligt in Wuppertal, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen aan rivier de Wupper, op 250 km. van Brussel. Het is de grootste stad in de heuvelachtige regio Bergisches Land en er wonen ongeveer 350.000 mensen. 'Credo Kirche' is onze naam. Deze naam is met een reden gekozen: 'Credo' is Latijn voor 'ik geloof'. De kerk heeft ook een campus in Finland (Helsinki-Vantaa). Het is een multi-site-kerk met 6 locaties en een net-

werk van 23 gemeenten. Elke zondag zijn er meerdere diensten met vele honderden gelovigen. Je kunt ons vinden op: [www.credo-kirche.de](http://www.credo-kirche.de)

De kerk kenmerkt zich door gemeentestichting, een eigen leiderschapsconferentie, er zijn 11 zendelingen en een grote aandacht voor diaconie. Ons DNA vind je op: [www.credo-kirche.de/de/unsere-dna](http://www.credo-kirche.de/de/unsere-dna)

De allerbelangrijkste reden van ons bestaan is om mensen bij Jezus te brengen. Daarom willen we de komende jaren meer relevant zijn voor niet-christenen en meer betrokken zijn in de samenleving. Ook de werking van het bovennatuurlijke/de Heilige Geest is een aandachtspunt voor de komende jaren. We verlangen naar een transformatie van Wuppertal. Zie ook: [www.ankerplatz-sozialwerk.de](http://www.ankerplatz-sozialwerk.de)

### Je bent ook voorzitter van de BFP. Wat is dat?

BFP is de afkorting van Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, een overkoepelende organisatie van de Duitse pinksterbeweging met 940 aangesloten kerken, inclusief de vele internationale kerken. De laatste 11 jaar werden er 240 nieuwe kerken gestart. Het DNA van de BFP is enerzijds het zendingsbevel van Jezus uit Matteüs 28:19: 'Ga dus op weg



en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en anderzijds de vervulling met de Heilige Geest uit Handelingen 1:4-5: 'Terwijl Hij met hen at, gaf Hij hun deze opdracht: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van Mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.'

### Waarom is de BFP belangrijk?

Samen optrekken is altijd het beste. Wij zien onszelf als een beweging, niet zozeer als een denominatie. We trainen leiders, helpen nieuwe kerken te stichten, we sturen zendelingen uit en willen de kerken nieuw leven inblazen.

### We hebben elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een congres, georganiseerd door de AoG (Assemblies of God). Wat is dat?

De AoG zijn een wereldwijd netwerk van ongeveer 380.000 pinkstergemeenten die samenwerken om de opdracht van Jezus uit Matteüs 28 te vervullen.

### Waarom het belangrijk om bij de AoG aangesloten te zijn?

Hierbij horen verruimt je visie, geeft je heel veel inspiratie, je leert zoveel andere gelovige mensen kennen en... je kunt van elkaar leren.

### In de AoG hoor ik al enkele jaren spreken over MM33. Wat is dat?

Kort samengevat staat MM33 voor het jaar 2033. Over 9 jaar vieren we wereldwijd, dat Jezus 2000 jaar geleden is gestorven en is opgestaan uit de dood. Het wordt een groot wereldwijd feest. In de



aanloop naar 2033 willen alle AoG-kerken de komende jaren aandacht geven aan:

- het starten van nieuwe kerken,
- dat alle mensen minstens éénmaal in hun leven het goede nieuws horen,
- iedereen kan dit doen.

### Wat betekent MM33 voor jou?

In Duitsland hebben nog 62% van alle dorpen en steden geen pinkstergemeente. Ik weet dat gemeentestichting een heel goede manier van evangeliseren is. Omdat God van mensen houdt, moeten wij bereid zijn om het evangelie uit te dragen. Mijn droom is om in elke stad en gemeente een kerk te zien waar mensen God kunnen ontmoeten. Het is mijn levensmissie om zoveel mogelijk mensen met Jezus Christus bekend te maken.

### Laatste vraag: Jij bent gastspreker op de VVP-Ontmoetingsdag 2024. Wat mogen we verwachten?

Inspiratie, geloof en... ook veel plezier met elkaar.

Bedankt.